

Gilze en Rijen, februari 2025

Tentoonstelling

In verband met de carnavalsoptocht in het centrum van Gilze is onze tentoonstelling dit keer niet op 2 maart open, maar op de tweede zondag van de maand, op **9 maart 2025**.

Creatief met restmaterialen van de oorlog

Mensen maakten allerlei spullen zelf

'Bevrijding en wederopbouw' heet onze huidige tentoonstelling **Zondag 9 maart** van 13.30 uur tot 16.30 uur is deze expositie weer te bezichtigen in het heemerf in Gilze. Je komt er heel veel foto's en allerlei voorwerpen uit die periode tegen. Ook is er een apart hoekje als herinneringsplek voor de oorlogsslachtoffers ingericht.

Tijdens de bezetting nam de schaarste toe. Er was gebrek aan van alles en nog wat, voedsel, brandstof, kleding. Dat kwam omdat veel naar Duitsland ging. Bovendien mocht Nederland zelf niets meer invoeren over zee.

Door de schaarste waren er niet genoeg producten voor iedereen. Distributiebonnen zorgden voor een eerlijke verdeling van wat er beschikbaar was. En van 'restmaterialen' van de oorlog maakten handige mensen zelf spullen. In de tentoonstelling vind je zelfgemaakt houten speelgoed uit die tijd. En diverse attributen die van gevonden koperen hulzen zijn gemaakt, zoals kruiken, schenkkannen, asbakken en sierkannen. Met creativiteit en handigheid maakten de mensen het leven weer zo aangenaam mogelijk.



Gemaakt van koperen hulzen, restmaterialen van de oorlog

Stamboomcafé

Op maandagavond **10 maart 2025** houden we weer een 'stamboomcafé' in 't Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. Toegankelijk ook voor niet-leden. In verband met carnaval is de avond verplaatst van 3 maart naar 10 maart.



Wie helpt ons aan de ontbrekende foto's en verhalen?

Sinds de start van ons project 'Geef elk oorlogsslachtoffer een gezicht' hebben we van 72 van de 88 slachtoffers uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot een foto kunnen scannen. Met dank aan de vele nabestaanden, buurtgenoten en bekenden die ons hun verhaal vertelden en naar afbeeldingen zochten. Maar voor de overgebleven zestien slachtoffers zijn we nog op zoek naar een 'gezicht'. Een achtergrondverhaal(tje) hebben we van de meesten wel. Maar het zou zo mooi zijn als we daar een foto aan toe konden voegen. Zeker nu we de digitale Wiki-versie van het project naar een boek aan het omschrijven zijn.

Van welke slachtoffers we nog geen foto hebben? Dat zijn:

Johannes van Dorst uit Rijen – 13 jaar
Corrie van Dongen-van Riel uit Hulten – 65 jaar
Corrie Michielsen uit Hulten – 3 jaar
Fransje Michielsen uit Hulten – 2 jaar
Pietje Michielsen uit Hulten – 5 maanden
Keesje Graauwmans uit Hulten – 1 jaar
Jan Akkermans uit Hulten – 12 jaar
Ria Akkermans uit Hulten – 6 jaar
Gerrit Kreeft uit Molenschot – 19 jaar
Jo Kreeft uit Molenschot – 22 jaar
Naan Brouwers uit Gilze – 42 jaar
Jans van Engelen – Brouwers uit Gilze – 44 jaar
Sjefke Broeders uit Gilze – 3 maanden
Piet van Gool uit Rijen – 50 jaar
Piet Jansen uit Gilze – 34 jaar
Antoon Dekkers uit Gilze – 26 jaar



Misschien kun je ons aan een foto helpen? Of ken je iemand die dat kan? Laat het ons weten via info@heemkringmolenheide.nl! We nemen per omgaande contact met je op. En voor verhalen en achtergronden van de slachtoffers, houden we ons natuurlijk ook altijd nog aanbevolen.

Kom eens kijken

Kom **zondag 9 maart tussen 13.30 en 16.30 uur** eens een kijkje nemen in het heemerf. Het adres is Nieuwstraat 22 in Gilze. De entree is gratis. Ook de heemtuintuin en afhang met veel bezienswaardigheden uit vroegere tijden zijn open. De tentoonstelling is tot en met december 2025 elke eerste zondag van de maand te bezoeken (uitgezonderd in de maand augustus).

Nieuwe leden

Mevr. Sikkema-Merckx, Rijen

Hr. J. Faes, Gilze

Hr. P. Schellekens, Hulten

Filmavond maandagavond 17 maart 2025

Voor de eerste keer willen wij een filmavond organiseren. Op maandagavond 17 maart aanstaande vertonen we deze historische films op het grote scherm in ons gebouw.

We hebben voor deze keer de volgende selectie gemaakt:

- dorpsgezichten Rijen 1954
- school, sport, harmonie Gilze 1967
- ruildag Jumbo-plaatjes 2023
- 40-jarige grootschalige bruiloft in Rijen 1946
- de dag van de tornado 25 juni 1967 in Chaam



We beginnen om 19.30 uur. De totale duur is ongeveer 2 uur inclusief een pauze.

Wij kunnen niet inschatten hoeveel leden dit interessant vinden. Zoals jullie weten is het aantal plaatsen in het heemgebouw beperkt. Daarom willen wij jullie vragen om je voor deze avond aan te melden. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Aanmelden kan tot 13 maart aanstaande. Het mailadres is: info@heemkringmolenheide.nl.

Zonder vooraanmelding helaas geen toegang en uitsluitend voor leden van heemkring Molenheide.

Wanneer: **Maandagavond 17 maart 2025**, aanvang 19.30 uur, heemgebouw, Nieuwstraat 22, Gilze

Mocht er voor deze filmavond heel veel interesse zijn dan organiseren wij nog een tweede avond.

Afscheid Gonnie Cornelissen

Gonnie Cornelissen nam afscheid als bestuurslid tijdens de jaarvergadering op 28 januari. Gonnie heeft jarenlang gezorgd voor alle facilitaire zaken zoals planning vrijwilligers voor het koffieschenken bij de ledenavonden, voor de inkoop, de coördinatie van de schoonmaak van het gebouw enzovoorts.

In twee perioden van in totaal 28 jaar is Gonnie bestuurslid van onze vereniging geweest. Ze heeft bij haar eerdere afscheid in 2018 de zilveren draagspeld van het Brabants Heem ontvangen. Een geweldige prestatie Gonnie. Bedankt!



Bibliotheek

Onze heemkring beschikt over een bibliotheek met meer dan 1.400 boeken. Boeken over de geschiedenis van Gilze en Rijen en de regio. Leden van onze heemkring kunnen deze boeken lenen. Kijk eens op onze beeldbank op de website. Of klik [hier](#).

We hebben alle covers van de boeken en tijdschriften gescand. Je kan ook selecties maken op de beeldbank. Elke dinsdagmorgen zijn vrijwilligers tussen 09.30 en 11.30 uur aanwezig in ons heemgebouw.



Zilveren draagspeld van het Brabants Heem

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 januari jl. ontvingen Ria en Kees de Vet uit Gilze de zilveren draagspeld van het Brabants Heem.

Ria (vanaf 2011) en Kees (vanaf 2007) waren samen met de andere vrijwilligers de kartrekkers voor de tentoonstellingen van de heemkring. Zij kwamen met voorstellen voor nieuwe exposities, zorgden voor het ontwerp van de affiches voor de tentoonstelling en hielden de financiën van de commissie perfect bij. Via het lokale weekblad riepen zij de inwoners op voor het aanleveren van attributen voor de nieuwe tentoonstelling. Ze gingen deze dan bij de inwoners ophalen en na afloop van de tentoonstelling weer terugbezorgen.



Bij het inrichten van de tentoonstelling waren zij altijd van de partij, hoewel zij beiden nog middenin het werkzame leven stonden.

Ria haalde altijd foto's uit het archief voor de diverse tentoonstellingen, scande deze in en maakte daar prachtige boeken compleet met teksten van. De boeken staan nu allemaal in de bibliotheek van onze heemkring.

Elke eerste zondag van de maand is de tentoonstelling 's middags te bezoeken. Ook hier waren zij vaak te vinden om bezoekers te ontvangen en van informatie te voorzien. Ook bij bezoeken van leerlingen van onze basisscholen waren zij aanwezig.

Kortom een bijzonder 'koppel'. De betrokkenheid van beide vrijwilligers met de tentoonstelling was erg groot. Echt bijzonder!